

Lieve vrienden van het groene leven!

De tijd vliegt, wat een tempo zit er in het leven. De dagen zijn veel te kort om alles te doen, wat ik graag zou willen doen. Op zich mag ik niet mopperen. Vroeger miste ik vaak leuke tijdstippen in het seizoen, tegenwoordig ben ik alert op de snelle veranderingen. Ik heb al weer vogelmuur, zevenblad en paardebloemen geproefd. Volgende week begin ik met berkensap tappen, uiteraard alleen van hele dunne takken om de boom niet in gevaar te brengen. Verder ga ik op zoek naar hopscheuten, ik vind ze lekkerder als asperges. Het groen in de natuur is nog net niet mooi genoeg om te fotograferen. Als de planten iets groter zijn, maak ik er dit jaar echt werk van! Voor een boek!! Het moet er toch maar eens van komen. Eigenlijk heb ik het boek al geschreven, 4 jaar geleden, de titel was 'onkruidomelet'. Dat boek had ik aan een uitgever verkocht en gelukkig was ik er nooit helemaal blij mee. Nu is het onkruid tot oerkruid gepromoveerd en ben ik in staat om het zelf op te maken en uit te geven. Dit boek heeft ook vier edities nodig: lente-oerkruid, zomer-oerkruid, herfst-oerkruid en winter-oerkruid. Met een beetje geluk is lente-versie in mei klaar, de basis is er al.

Vandaag was internationale vrouwendag, dat hoorde ik in de bus op weg naar de tuinen. Ik moest tussen 11 en 12 uur heermoes-preparaat op de tuin verdelen. Rascha – www.groenezon.nl – had tijdens haar workshop 'communiceren met de natuur' dit preparaat gemaakt en Miriyam – www.aim-centre.org – vertelde mij, dat ik het preparaat exact tussen 11 en 12 uur moest verdelen. Rascha vertelde ook, dat ik het preparaat alleen mocht toepassen op een zonnig moment. Alles klopte, ik was op tijd, de bus was op tijd, de emmer met preparaat stond klaar op Rascha's tuin en het lentezonnetje straalde voluit op de tuinen. Ik had alleen een probleem, ik was vergeten om een plantenspuit of ander gereedschap mee te nemen om het preparaat te verdelen. De natuur hielp me weer eens een handje. Ik was al alert op het kleefkruid door mijn ervaringen als geneeskruid voor mijn dochter bij keelpijn, amandelontsteking en opgezette lymfeklieren. Ik had er een column voor het Noordhollands Dagblad over geschreven, nu staan ze ook op de website, zie hier de column over kleefkruid: http://www.bellaplant.nl/column/column_6_3_12.pdf

Ik had nog een flinke bos kleefkruid op de tuin liggen. Dit had ik een aantal dagen geleden geoogst om te drogen. Omdat ik toen weer eens als een kip zonder kop weg moest, was ik het kruidje vergeten. Tussendoor voelde ik me al lichtjes schuldig. Wonderen uit de natuur zo maar vergeten is eigenlijk onvergefelijk. Naderhand was het prima. Ik ben verbaasd over de houdbaarheid van het kruid. Terwijl groenten al na een paar uur verlept zijn, was het bosje kleefkruid nog steeds mooi en krachtig. Ik kon er op een zeer verfijnde manier het preparaat mee doseren. Naderhand was de hoeveelheid in de emmer precies genoeg voor mijn twee tuinen. Ik had verwacht, meteen een werking te zien. Dat heb ik eerder meegemaakt met biologisch-dynamische preparaten. Een aparte gloed over de tuin, moeilijk te beschrijven, maar wel zichtbaar. Vandaag zag ik niets, maar het voelde wel goed.

Daarna heb ik planten gekocht bij Marten, bij het stalletje van de volkstuinten. Hij heeft biologische groentepplanten en hoewel ik eigenlijk niet van plan was om groenten aan te planten, kon ik het niet laten. Ik heb 5 broccoli, 5 koolrabi, 5 peterselie en 5 ijsbergsla in mijn kasje gezet, de eerste planten van dit jaar. Ik heb ook gezaaid, radijsjes en spinazie dwars door elkaar en er een plantentafel overheen gezet om straks allerlei vruchtgroenten voor te kweken. Verder heb ik 10 preiplanten op de

bramentuin gezet, zo'n twintig tuinbonen in de grond gestopt en nog meer zaden gezaaid. Ik weet nu al niet meer, wat ik allemaal gezaaid heb. Dat maakt ook niet uit, als het straks maar weer overal groen is. Ik heb al weer veel te veel groene aarde in een zwarte woestijn veranderd. De regels op de tuin vragen erom. Ik ben er niet blij mee, maar doe nog steeds mee om aan de verwachtingen te voldoen en om serieus genomen te worden. Ik hoop, dat dit gauw verleden tijd is en dat ik echt mijn eigen gang kan gaan op de tuinen.

De ontwikkelingen zijn in ieder geval positief. Ik heb nog nooit eerder een zadenruilbeurs meegemaakt. Nu is het al bijna zaterdag en mag ik naar 'reclaim the seeds' in Amsterdam. Ik heb niet zo gek veel zaden verzameld, maar ze staan wel klaar, netje gesorteerd op soort in een koffertje. Uiteraard geef ik ze niet apart mee, maar ik heb wel de mogelijkheid om op gevoel de juiste zadenmix aan de juiste mensen mee te geven. Daarnaast groeit Groene Passie als kool. Ik heb de beurs min of meer zelf bedacht en ben volop bezig met vormgeven. Gisteren en vandaag heb ik hele mooie flyers/kaarten ontworpen. We krijgen zeer waarschijnlijk Sepp Holzer om de beurs te openen en af te sluiten. Tussendoor en na de beurs gaat hij naar Den Haag voor seminars en lezingen met permacultuur- cursisten en politici. En ik heb me door hem laten overhalen om een vakseminar bij hem te boeken. Eind juli ga ik naar Oostenrijk om heel veel te leren over een vorm van tuinieren, waar ik tot nu toe alleen over kan dromen.

Andere dromen zijn al waarheid geworden. Ik kan helemaal niet klussen en heb jarenlang geprobeerd om Gerard over te halen om zeshoekige vormen te gebruiken bij zijn ontwerpen. Dat is nooit gelukt. Tussendoor was ik er best verdrietig om. Ik heb geld in allerlei bouwprojecten gestopt, die niet echt 'mijn ding' waren. Nu snap ik het wel. Rechthoekig bouwen is makkelijk, alles is rechthoekig. Zeshoekig bouwen vraagt intelligentie en vooral veel tijd. Gerard had zelf het idee om een 'tuinster' te maken, een zeshoekige plantenbak. Na veel denkwerk en voorbereidingen is het gelukt, de 'tuinster' is werkelijkheid geworden. Ik krijg er ook eentje op de tuinen en ben er heel blij mee. Kijk hier voor de allereerste 'tuinster' uit steigerhout, ideaal om je eenjarige planten te kweken: <http://www.bellaplant.nl/pagina/galerie.html>

Liefst zou ik jullie nog veel meer vertellen, maar dat komt dan wel in de volgende nieuwsbrief. Geniet van het leven en de natuur, de tijd vliegt!

Lentegroetjes uit Egmond aan Zee,

Bea